

ÖDSMÅLS IK

ÖPPNA • INSPIRERANDE • KUL



GÅRDAGENS STJÄRNOR I ÖIK

Sidan 6-7



MORGONDAGENS STJÄRNOR I ÖIK

Sidan 14



- INGVAR OCH LENNART – TVÅ HÖRNSTENAR I ÖIK
- ÖIK – DE FÖRSTA 70 ÅREN • FOTBOLLSSKOLAN • UNGDOMSLAGEN
- VÅR JULMARKNAD • A-LAGET • ÖIK – DEN GRÖNA TRÅDEN • INFO OM FÖRENINGEN
- DEN FÖRSVUNNA BOLLEN • SANNINGEN OM FOTBOLLSPLANERNA • ÖIK-DAGEN

”FUTURUM NOBIS EST” – FRAMTIDEN ÄR VÅR

■ ■ Snön har försvunnit. Vinterdäck är bytta till sommar-
däck på bilen. Fågelkvitter börjar höras överallt. Snöskyffeln
får byta plats med gräsklipparen. Doften av nyslaget gräs
kommer snart och då är våren här på riktigt. Skrik och rop
blandas med ljudet av springande fötter nere på Ödsmåls
Idrottsplats och äntligen är en ny fotbollssäsong igång igen.

Inomhusträningen i trånga gymnastikhallar
är till ända rågummisulan byts ut mot dub-
bade fotbollsskor.

Ödsmåls IK firade under förra året 70
år. Från grunden 1939 fram tills idag
har föreningen präglats av personer med
ett stort engagemang och ett brinnande
intresse för att föra föreningen framåt. Två
av dessa herrar, Lennart Granstedt och
Ingvar Johansson, får ni möta inne i tid-

ningen. Våra ungdomar som är vår framtid
trivs i ÖIK och vi har en härlig gemenskap
vilket inte minst visar sig varje år under
ÖIK-dagen när vi har en fin dag tillsam-
mans, eller under vår årliga julmarknad. Vi
utbildar våra ungdomar till bättre fotbolls-
spelare och att alltid vara en kompis i ÖIK
Academy.

Vi har tagit en ordentlig titt i back-
spegeln och gått igenom vår historia från

starten i Talbo 1939 via Ekenäs och pla-
nen vid Perstorp Oxo fram till Ödsmåls
Idrottsplats. Vi berättar historien om bollen
som försvann 1943. Vi berättar om vårt
A-lag som har tagit sig upp till division fyra
efter att för tre år sedan åkt ner till division
sex och ni möter vår tränarduo Ronny och
Annika.

Vi berättar om föreningens arbete med
”Gröna tråden” ett styrdokument som
genomsyrar hela föreningens arbete, med
träningar, värderingar och att alla som vill
ska få vara med och spela fotboll. Ingen
lämnas vid sidan av i Ödsmåls IK. Vi värnar
om kamratanda och gemenskap. Kan vi ha
roligt både på och bredvid fotbollsplanen
har vi vunnit den största segern.

Välkommen till Ödsmåls IK och till vår
Idrottsplats där varje match under som-

maren kommer
vara en riktig
fotbollsfest. Alla
är välkomna till
oss och vår före-
ning spelare,
ledare, tränare,
föräldrar eller
om du vill hjäl-
pa till på något
annat sätt.

Då kommer
du att möta våra
stora ledstjärnor:

- Öppna - Inspirerande - Kul.



Magnus Soovik,
Redaktör

ANDREAS BOQUIST – HUNDRA PROCENT ENGAGEMANG

■ ■ – Hade jag fått välja hade vi haft 300 nycklar till klubben,
en till varje medlem. Jag vet att det inte fungerar men ÖIK till-
hör oss alla som är medlemmar i den, säger Andreas Boquist,
ordförande i ÖIK om sin betydelse för föreningen.

Vill man engagera sig finns det inget bättre
sätt än att göra det i en förening, det man
ger får man tillbaka. Andreas är en för-
eningsmänniska ut i fingerspetsarna och
engagerar sig alltid till hundra procent.
Han, hans fru Therese och barnen Hanna,
Hampus och Samuel bor granne med
ÖIK:s grusplan så han har god uppsikt över
vad som händer vid anläggningen. I det
ljusa och smakfullt inredda vardagsrum-
met med utsikt över fotbollsplanen
kan han sitta och inspektera den just nu så
fridfulla och trysta anläggningen.

Från april till oktober räder en febril akti-
vititet på planerna och runt det nya klubb-
huset och då kan han från sitt vardagsrum
övervaka och glädjas åt aktiviteterna, när
han inte är där själv.

När Hampus, som nu är 13 år, ville börja
spela fotboll började hans engagemang i
klubben först som tränare för ett av pojklagen
och efter det med arbete i styrelsen. ÖIK
betyder jämte mycket för honom och är
en positiv tillvaro för hela hans familj, samt-
liga är på något sätt involverade i klubben.
Att tillhöra en förening är att ha roligt till-
sammans med andra och att engagera sig.

NATURLIGT MED STYRELSEN

Valet att sitta i styrelsen var naturligt för
honom eftersom han älskar att driva saker
framåt och att få saker gjorda och bästa
platsen för det är i styrelsen. Han vill
verkligen förtydliga att han inte är mer
betydelsefull eller den som ensam bestäm-
mer i klubben.

– ÖIK tillhör medlemmarna och inte

styrelsen, vi i styrelsen har privilegiet att
vara utvalda av medlemmarna att driva
klubben framåt i den riktning som med-
lemmarna vill, säger han om styrelseupp-
draget.

STENGODSVÄGEN 1

När man vet vilket hus som han och hans
familj bor i så är det så att han är inte före-
ningens första ordförande som bott i huset på
Stengodsvägen 1. Där bodde även en annan
medlem i klubben, med lika stort engage-
mang och som var ordförande i klubben
i några år under slutet av 1990-talet. Idag
är hon tränare för vårt A-lag tillsammans
med Ronny Fredriksson, nämligen Annika
Åberg. Huset byggdes av Annikas föräldrar
och där bodde hon när hon som tolvåring
började spela fotboll i Ödsmål.

Att engagera sig är någonting Andreas
Boquist aldrig kommer att sluta med, att
engagera sig i en förening i sin familj eller
sina vänner är någonting så naturligt för
honom och det märks. Man märker att
hans ögon lyser till lite extra när han pratar
om engagemang och att engagera sig.

– Jag har svårt att tänka mig ett liv utan
föreningar och idrott, säger han om förenings-
livet och i synnerhet om ÖIK.

Vad betyder du för ÖIK?

– Jag tror jag betyder lika mycket för
ÖIK som alla andra som väljer att engagera
sig, säger Andreas.

Vad betyder ÖIK för dig?

– ÖIK är en naturlig del av samhället
för mig, och betyder mycket för hela min
familj, säger Andreas.



FAKTA

NAMN: Andreas Boquist.

FAMILJ: Fru Therese och barnen
Hanna 15 år, Hampus 13 år och
Samuel 9 år, hund, katt och kanin.

BOR: Ödsmål.

FAVORITLAG: ÖIK, vad annars?

FAVORITSPELARE: Zinedine Zidane

MOTTO: Leva, lära, tänka, väga, göra.

DET VISSTE DU INTE OM

ANDREAS: Han är en av Stenungsunds första världsmästare.

ENGAGERAD. Andreas Boquist engagerar sig till 100 procent i ÖIK.

PRODUCERAD AV

Intryck en avdelning inom OTV
Moa Stenqvist, 0303-37 47 64
moa.stenqvist@otv.se

ANNONSFÖRSÄLJNING

Ödsmåls IK,
Lena Rohlén,
0303-77 37 18, kvällstid



REDAKTION

Bild och text: Magnus Soovik,
076-776 39 90,
magnus@soovik.se, www.soovik.se

DISTRIBUTION

Till samtliga hushåll i
Stenungsunds kommun,
vecka 15, 2010.

INGVAR JOHANSSON OCH LENNART GRANSTEDT – TVÅ HÖRNSTENAR I ÖDSMÅLS IK

■ ■ Ingvar Johansson, en eldsjäl med ett grönvitt hjärta.

Från sitt köksfönster har Ingvar en vidunderlig utsikt över åkrar och ångar där han på sommarkvällen kan sitta och bara njuta. Efter mer än femtio års tjänstgöring i ÖIK har han börjat trappa ner sitt engagemang men han är fortfarande en vanlig syn nere på fotbollsplanen titt som tätt. Hans idag vuxna barn har ingenting med ÖIK att göra, de följde inte pappas fotspår men har tidigare spelat i ÖIK. Att föreningen har mycket att tacka honom för är ingen hemlighet, under hans aktiva tid i föreningen hände det många saker, nya fotbollsplaner, spår och nybildade avdelningar inom klubben.

I början av 1950-talet gick flyttlasset till Ödsmål från Orust och han började arbeta i Hellekvist affär i Ödsmål som då hade över 20 anställda. Men det dröjde ända till 1953 innan han drog på sig de grönvita kläderna för första gången. Då spelade Ödsmåls IK i division fem och som mycket snabb anfallare vann han skytteligan i ÖIK flera gånger under 50-talet.

– Stod någon i vägen när jag kom springande och inte hann undan, sprang jag helt enkelt ner honom, säger Ingvar med ett gott skratt.

ORDFÖRANDE I ELVA ÅR

I elva år under åren 1974 och 1984 var han klubbens ordförande och under den tiden blev klubben av med sin fotbollsplan som var belägen vid dåvarande Berol Kemi, heter idag Perstorp Oxo. I heta diskussioner mellan ÖIK och Stenungsunds kommun gick de till slut med på att bygga planen i Bergsområdet där den ligger kvar än idag. Invigningen av plan och klubbhus skedde 1975 då Ingvar var ordförande i klubben. Efter så många år i styrelsen i klubben finns det många händelser och aktiviteter som han varit med om. Klubben har fortfarande en stor plats i hans hjärta och man ser på honom att han ändå tycker att all den tid och kraft han lagt ner på klubben har på något sätt varit värt det. Han pratar gärna om hur det var när gräset skulle klippas på planen innan match och om turerna kring den nuvarande planen.

VILL INTE TA ÅT SIG ÄRAN

All nedlagd tid, allt engagemang och allt fixande och trixande är enbart gjort för klubbens bästa, han vill inte ta åt sig någon ära för det. Ju mer man pratar med honom om det förstår man vilket otroligt arbete det är han lagt ner och vad han har betytt för klubben genom dess 70-åriga historia, inte för att han var med från första början.

Efter sin aktiva tid som spelare i ÖIK var han vid sidan av sitt engagemang i styrelsen en aktiv domare i mer än 30 år. Han har bland annat dömt en match mellan Frölunda och Mellerud där en viss Ronny Fredriksson spelade. I den matchen fick dock Mellerud och Ronny se sig besegrade med 6-2.

– Jag tror inte Ronny kommer ihåg mig, men jag dömdo flera matcher som han var med i, säger Ingvar med ett leende om den nuvarande tränaren i ÖIK:s A-lag.



VIKTIGA. Ingvar Johansson och Lennart Granstedt har lagt ner ett otroligt arbete för ÖIK under årens lopp.

■ ■ Lennart Granstedt, en eldsjäl som brinner för ÖIK.

I ett fint och lagom ensamt beläget hus uppe vid skogskanten utanför Ödsmål bor Lennart och hans fru Harrieth. Att sitta och titta på fåglarna vid det utplacerade fågelbordet är någonting som roar honom. Precis vid skogsbrynet har han under de kalla vintermornarna sett många olika fåglar. Det har även varit framme en hel del rådjur, berättar han med ett skratt. Alla av deras söner har spelat i ÖIK men på samma sätt som Ingvars söner är ingen av dem aktiva i klubben längre.

FORTFARANDE PÅ ÖDSMÅLS IP

Lennart är ett välkänt ansikte nere vid planen när A-laget spelar, senast förra året satt bredvid speakerbåset.

– Ödsmåls Idrottsplats, här står det 2-0, vad är resultatet hos er, ja så 1-4, jaha, tack så mycket, hejdå, säger Lennart i telefon med en klar och tydlig stämma.

Allt för att få in resultaten från de andra matcherna och ge värt resultat vidare, i division fem är det inte internetuppdaterat utan här sker det med telefoner istället. Vill man veta någonting om ÖIK och dess historia är han precis rätt man att prata med, med ett nästan kusligt minne för årtal, namn och telefonnummer

får man reda på allt.

Hans fotbollskarriär började i laget Ferro i norra Sverige. När kraftverket i Stenungsund skulle byggas fick han jobb som svetsare och bodde i en av de baracker som då fanns uppställda vid kraftverket. I Stenungsund fanns en korvkiosk som ägdes av en man som hette Schultz, han försökte värva nya fotbollsspelare till SIF. När Lennart var där och skulle köpa korv fick han frågan om han kunde spela fotboll, när han svarade Ja, fick han övergångspapper direkt som han skulle skriva under och allt skulle vara klart. Istället för att skriva på dessa papper tog han med sig dem till ÖIK och fick samma avtal där i istället.

– Det var kärleken som drog mig till Ödsmål, säger han och tänker på sin fru Harrieth.

Under de första åren i ÖIK kunde matchdagen påbörjas med att klippa gräs i över fem timmar på morgonen. På eftermiddagen skulle det sedan spelas A-lagsmatch. Många gånger var fötter och ben så stela att det var mycket svårt att spela fotboll ordentligt. Korvkioskägaren Schultz pratade inte med honom på över 30 år för att han skrev på för ÖIK istället för SIF. 1959 började han spela i Ödsmåls A-lag och han förblev Ödsmål trogen under resten av karriären.

– Vi fick anpassa matchtiderna efter kyr-

kan, antingen spela innan eller efter gudstjänsten, att spela samtidigt som gudstjänsten var strängt förbjudet, säger Lennart med ett skratt.

När A-lagskarriären till sist tog slut fortsatte han med att Oldboysfotboll i ÖIK tills han fyllde 55 år.

MÅNGA JÄRN I ELDEN

Vid ett tillfälle var han lagledare och materialförvaltare för A-laget samtidigt som han var planskötare för fotbollsplanen. Hur mycket tid och engagemang som han har lagt ner på fotbollen och ÖIK går inte att uppskatta, men det är mycket. Alla hans och Harrieths fyra barn har spelat fotboll i ÖIK och samtliga har precis som pappa spelat i backlinjen med undantag av yngste sonen Stefan som skulle göra mål och spelade i kedjan. Under hans uppdrag som planansvarig har han under många veckor bytt bort jourveckor med resultatet att han förlorat en hel del övertidsåtgångar för att åka till planen för att klippa gräs eller sätta igång bevattningssystemet. Detta efter att ha jobbat en full arbetsdag.

– Min fru Harrieth har flera gånger sagt att det är inte bara mig du varit gift med, du har under större delen av vårt äktenskap varit gift med ÖIK också, säger Lennart och hans fru kan inte göra annat än att hålla med.



VÄNNER. Före, under och efter match är vi alla vänner och alla som vill ska få vara med och ha roligt. Både domare och motståndare.



ÖIK – GRÖNA TRÅDEN

MÅL OCH VISIONER MOT EN LJUSARE FRAMTID

■ ■ En förening kan inte överleva i 70 år utan att ha ledstjärnor och regler att rätta sig efter, i ÖIK har det under åren funnits många av båda sorter. För att stärka vår position och utvecklas ännu mer har vi startat vårt projekt "Gröna tråden". Ett projekt utformat och beslutat av vår styrelse och som med en styrgrupp ledd av Emma Soovik tagit fram riktlinjerna för hur klubben ska agera på planen, utanför planen samt mot medspelare, motspelare och domare.

BAKGRUND

Ödsmåls IK har tidigare arbetat med en tydlig värdegrund, riktlinjer och policys. Dessa har emellertid inte genomlyst hela verksamheten och har med tiden fallit i glömska. Flera personer i föreningen har påtalat avsaknaden av detta och även av en tydlig linje kring hur vi bedriver vår fotbollsverksamhet. Att höja kvaliteten och säkerställa att föreningen efterlever de riktlinjer, värderingar och policys som Svenska fotbollsförbundet tagit fram är något som föreningen nu skall inleda ett arbete kring.

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER:

- Vi utgår ifrån SvFF's dokumentation
- Tar en ansats i tidigare framtagna dokument för ÖIK
- Skapar delaktighet hos många i ÖIK
- Kontinuerlig avstämning med Styrelsen
- Verkar för total öppenhet i arbetet
- Slutresultatet skall vara enkelt, lättfattligt samt skapa engagemang och vilja.

VISION

Vår vision är att göra fotbollen tillgänglig för alla och att aktivt bidra till samhällsnyttiga värderingar och ge ett bättre, roligare och friskare liv genom i första hand fotbollen. Vi vill att fler ledare och fler ungdomar skall vara aktiva längre. Vi vill att föreningen utbildar i fotboll.

VÅR POLICY

Föreningens medlemmar är grunden i vår föreningsverksamhet – utan dem så är finns det ingen verksamhet. Allas engagemang och insats behövs – så väl stor som liten.

VÅRA LEDSTJÄRNOR

- Öppna – ÖIK är öppet för alla som vill spela fotboll. ÖIK vill att så många som möjligt ska ges möjlighet att spela fotboll så länge som möjligt. I ÖIK är vi öppna för nya idéer och vi är lyhörda för dina åsikter.
 - Inspirerande – Inspirerande tränningar - genom att möta barnen på deras nivå och ge dem en lagom stor utmaning genom att följa

den "gröna tråden" i utbildningsplanen. Inspirerande miljö - vi skapar en trygg miljö för barnen så att de bygger upp en god självkänsla och vågar ta sig an nya utmaningar. Inspirerande ledare - som genom sitt engagemang och uppmuntran gör spelarna nyfikna på att hela tiden lära sig något nytt och att de ser fram emot nästa träning.

- Kul – I ÖIK kommer du att få uppleva mycket glädje och kamratskap både på och utanför planen, men det innebär att alla måste bidra och engagera sig för att det ska bli bra.

VÅRA MÅL

Erbjuda alla som vill – en chans att spela fotboll i ÖIK.

Erbjuda en fotbollsverksamhet som upplevs kul för alla.

Ha duktiga och engagerade ledare som inspirerar och motiverar till ett aktivt och hälsosamt fotbollsutövande.

Aktiva fotbollsutövare skall få en god och relevant fotbollsutbildning oavsett ålder.

Ledare skall känna trygghet med sin uppgift och ha goda kunskaper för sitt uppdrag.

Alla aktiva i föreningen känner till föreningens gröna tråd som innebär att det finns alltid mer att lära, utveckla och att det är kul.

Hur när vi dit?

Föreningen har ett utbildningsmaterial och en plan för alla ledare, kopplat till olika åldrar och som varar över tid och framtid gällande fotbollsutbildningsutbildning.

Föreningen har en utbildningsplan för barn och utbildning i respektive ålder.

Föreningens ledare erbjuds utbildning i fas med uppdraget.

Föreningens ledare stöttar och hjälper varandra i uppdraget.

FÖRENINGSPOLICY

ÖIK ska erbjuda en fotbollsverksamhet som upplevs som kul för alla. Målet med fotboll är att alla ska få spela. Alla ska ha roligt. Alla har något bra att komma med. Kanske kommer någon att bli morgondagens stjärna, men det är inte viktigt så här i början. Tänk på det!

- Alla som vill ska få spela fotboll
- Ha en hög kvalitet på ledare
- Tillräckligt med tränare per lag
- Alla ungdomar har rätten att bli sedda
- Vara lyhörd för föräldrar och spelare
- Skapa en stark klubbkänsla
- Främja jämställdhet inom klubben

HISTORIEN OM ÖIK – 70 ÅR



FOTO: PRIVAT ÖIK

KAMP. Redan i början av 40-talet var det full fart och kamp om bollen, på planen i Talbo.

1930-TALET

1939 grundas Ödsmåls IK och det första styrelsemötet hölls den 19 februari, man beslutade att befrämja idrotten i Ödsmål, de första matchdräktarna var blå byxor med gröna tröjor.

Första fotbollsplanen hyrdes ut av hemmansägare Anton Andersson i Talbo. ÖIK fick hyra ett område på 100x70 meter som skulle användas till idrott och delas med scouterna på sommaren. I kontraktet står också att hyran för marken var på 50 kronor om året och undertecknades den 3 mars.

Medlemsavgiften sattes till 3 kronor till medlemmar över 19 år och 2 kronor till övriga och kvinnor. Vid matcher var inträdesavgiften 50 öre icke medlemmar och 25 öre för medlemmar.



AVSLAG. Det blev Nej på frågan från SIF om att slå samman klubbarna 1949.

1940-TALET

På styrelsemöte 1941 beslöt man att en ny fotboll skulle införskaffas för den gamla hade blivit sliten.

Det värsta som hände under 1943 i Ödsmåls IK, mitt under brinnande krig i Europa var att den boll man köpte in 1941 hade tappats bort.

Under 1945 startades en bordtennissektion i ÖIK då intresset för sporten var mycket stort, en sektion inom ÖIK som levde kvar under många år. I pausen under matcherna spelas det Corona och på läktaren gick det hett till mer än en gång. Boxningsmatcher mellan olika supportrar var inte ovanligt, en utsänd reporter från lokaltidningen hamnade mitt i och fick en rak höger på hakan och gick i däck med en gång.

1947 var ÖIK för första gången utan egen fotbollsplan men man fick utnyttja planen i Talbo i alla fall. Herrlaget deltog i en serie och erövrade en hel poäng.

1949, det går dåligt för våra södra grannar och en allvarligt menad förfrågan från SIF kom om att de tyckte att vi skulle slå samman våra klubbar, den förfrågan fick inget gehör i Ödsmål och skickades tillbaka med ett nekande svar. Detta var kanske det bästa beslut som tagits genom historien, hade det blivit ett jakande svar hade vi inte haft våra derbyn i serien i år.

Klubbens 10-årsjubileum firades i våra egna lokaler.

1950-TALET

1951, arbetet med den nya fotbollsplanen påbörjas och håller på under några år innan man anser att den är färdig och det är dags att flytta igen. Denna plan var belägen bredvid Humlebråten ungefär där Ekenässkolan ligger idag.



FOTO: PRIVAT ÖIK

A-LAGET. På planen i Talbo 1939.

1953 var vi 107 stycken medlemmar och ett av de bästa fotbollsåren hittills, ÖIK går upp i bohusserien.

1955 är det illa ställt i klubben. Materialförvaltaren meddelar att om inte B-laget får nya byxor kommer de att spela bar underkropp. Ordförande Einar Bergqvist lyssnar på materialförvaltaren trots protester från damerna i föreningen.

KM på skidor anordnas i klubben.

Fotbollsmässigt kanske inte så bra, vi åker ner i södran igen.

1957 får ÖIK en fin gåva av SOV Kvinnoklubb, en gåva på 25 kronor.

1959, en stor fest planerades eftersom klubben fyller 20 år, men av någon anledning städades alla papper undan och då försvann också festen. Verkar vara ganska vanligt i klubben genom åren, den stora 70 årsfesten som skulle äga rum 50 år senare städades också bort.

1960-TALET

1961, Stenungsunds kommun överlämnar papper på att den nya planen vid dåvarande Berol Kemi är vår, äntligen har vi en egen plan, vår att utnyttja ända fram till 2003, men det blev inte riktigt så. (läs artikel om Ödsmåls fotbollsplaner). Bordtennisen ökar enormt i Ödsmål. Vid årets slut hade klubben 72 stycken medlemmar. En annan del av klubben var Bandyn som denna säsong visade ett blygsamt resultat och ÖIK hamnade långt ner i serien.

1963 vann vi serien och tappade bara en poäng på hela säsongen. För våra södra grannar går det riktigt knackigt, undrar om det kommer en ny förfrågan om sammanslagning igen. Vid årets slut hade klubben 46 stycken medlemmar.



FOTO: PRIVAT ÖIK

1939. A-laget på besök i Ljungskile.

1964 har klubben 56 stycken medlemmar vid årets slut. I årets Vasalopp hamnade Börje Henriksson som tävlade för Ödsmåls IK på en mycket hedrande 631:a plats. På förslag av Herr Ingvar Johansson startades en Ishockeysektion i ÖIK, invalda i sektionen blev förutom Ingvar Johansson även Mats Hildesson och Ingmar Johansson.

1969 i fotboll blev det nedflyttning efter att ha hamnat sist i tabellen när sista matchen var spelad. I bordtennis däremot var det andra tongångar, laget vann serien och träning bedrevs under höst och vinterhalvåret i Ekenässkolans lokaler. Aktiviteten inom bordtennisen ökar i Ödsmål och man spelar i både senior och junior serier.

1970-TALET

1970 hamnar herrlaget i fotboll på en sjunde plats i serien medans B-laget vann sin serie och C-laget hamnade på en fjärde plats. Bordtennisen fortsatte att blomstra och drog

fler aktiva till sig, Lars Peterson och Gunnar Kollberg tränar de flitiga pojkar och flickorna under året.

1971, herrlaget kom på en hedrande fjärde plats, B-laget blev femma och C-laget blev sju i årets serier. Av Stenungsunds kommun får vi ett anslag så att klubbhus, brunn och duschmöjligheter kunde ordnas vid planen. Tack vare sponsring från industrierna kunde ett bordtennisbord extra köpas in och man tränar nu tre gånger i veckan och nu är det tio seniorer och ett femtiotal ungdomar som spelar bordtennis.

1972, vid årets slut är det 237 stycken medlemmar i klubben. Fotbollsmässigt går det trögt och nedflyttning till centralserien väntas, men en förnyring i laget bådar gott inför framtiden. Bordtennisen ökar igen och man har nu fem lag anmälda i olika serier och ett nytt bordtennisbord köps in.

Stenungsunds kommun beslutar att bygga en ny fotbollsplan till Ödsmåls IK. (mer om detta i en egen artikel om ÖIK:s fotbollsplaner).

1974, vid årets slut är det 233 stycken medlemmar i klubben. På grund av en stor vattenläcka i Ekenässkolans gymnastiksal har bordtennisverksamheten inte kunnat hållas i samma utsträckning som tidigare år. Nu är det tre lag som tävlar i olika serier.

I juli 1974 invigdes den nya fotbollspla-



FOTO: PRIVAT ÖIK

BORTAMATCH. 1942 mot Skärhamns IK.

nen i Berg, herrlaget spelade en del matcher på den nya planen under året och man slutade på en sjunde plats i centralserien. Flera pojke- och ungdomslag har kommit igång i Ödsmål. Den nya planen kan spelare och ungdomar i ÖIK bland andra tacka Ingvar Johansson för. Sitt outtröttliga arbete med att påverka kommunen att ge oss tillbaka vår fotbollsplan. Tack för det Ingvar.



FOTO: PRIVAT ÖIK

DAMLAGET. Ett av våra första damlag i Ödsmåls IK. Tidigt 40-tal på planen i Talbo.

I MED OCH MOTGÅNGAR



FOTO: PRIVAT ÖIK

UNGA. Tidigt 40-tal spelade A-laget många matcher här en bild från en borta match.

1975, herrlaget tar klivet upp i Södra Bohusserien efter kvalvinst mot Skee IF. Vid årets slut är det 265 stycken medlemmar i klubben. För att förbättra ekonomin i klubben anordnades en logdans mitt i sommaren, en aktivitet som planerats göras om året efter.

1977, bordtennisen flyttar sin träningslokal från Ekenäs till Sundahallen med effekten att flera hoppar av. Man flyttar på grund av nytt vattenläckage. I fotbollen går det mycket bra, herrlaget slutar på en tredjeplats och flera pojklag tillkommer och spelar bra. Vid årets slut är det 265 stycken medlemmar.

1979, fotbollen går bra i alla serier. Bordtennisen går åter bra och man har fem lag i olika serier. Klubben firar 40 år och en jubileumsfest blir av denna gång, i Jörlandagården. 130 stycken nya och gamla medlemmar träffades och umgicks på festen. Inför årets jubileum samlade gamla medlemmar in pengar och man fick in hela 1,075 kronor som man tilldelade damsektionen. Initiativtagare till insamlingen var Bror-Tage Karlsson.

Den nya träningsplanen ska enligt senaste förslaget vara klar under våren 1980.

1980-TALET

Den nya grusplanen besiktades, godkändes och invigdes för spel och träning under våren, efter ett mycket gediget arbete och många nedlagda timmar av bland annat Ingvar Johansson och Lennart Granstedt.

Bordtennisen fortsätter att öka i Ödsmål, nu är det fem aktiva lag i seriespel för ÖIK. A-laget för herrar var inblandade i toppen av division sex södra. Vid årets slut är det 265 stycken medlemmar.

1982 påbörjades arbetet med att göra elljusspåret med Sven Samuelsson som ansvarig. (Mera info om spåret i en särskild artikel). Damlaget vinner serien och avancerar till division två, på 18 matcher under säsongen vann man 16, spelade en oavgjord och förlorade en, med den imponerade målskillnaden 74-11. Man gick till åttondelsfinal i Svenska cupen där man fick stryk av Allsvenska Kronäng men då hade man slagit ut lag som GAIS och Allsvenska Borensberg.

1990-TALET

1994, efter många överklaganden från grannar och boende runt om fotbollsplanen kom byggandet av det nya garaget igång och kunde färdigställas. Egentligen skulle det ligga närmare grusplanen.

2000-TALET

2008 årets tränar duo, Ronny Fredriksson och Annika Åberg tog över A-laget för herrar och resultaten väntade inte på sig efter en gratisplats i division fem. Första året en fjärdeplats och andra året en säker andraplats och avancemang till division fyra.

2008 invigdes vårt nya klubbhus som fick heta samma som gården som såldes några år tidigare, ÖIK-gården.

2010-TALET

Spel i division fyra för herrarnas A-lag med spännande derbyn mot bland andra Vallen och SIF, sikter är inställd på att bli ett etablerat lag i fyran. Vi har en stor ungdomssektion och det är ett gott gäng ungdomsledare.

Vi ser fram emot ett fantastiskt år i ÖIK, klubben som står för Öppna, Inspirerande och Kul.



KAMP. En av hemmavinstererna för Ödsmåls IK 2009 denna gång mot Hamburgsund. ÖIK slutade tvåa i serien och avancerade till Division fyra.



TANKAR FRÅN EN TRÄNARE I ÖIK OM BOLLEN SOM FÖRSVANN 1943

I historien om ÖIK går det att läsa att det värsta hände i ÖIK mitt under brinnande världskrig var att den nya bollen som inköptes 1941 hade försvunnit. Jag har försökt få fram om bollen kom tillbaka någon gång men inte hittat några uppgifter om det, vid den tiden var en boll värd sin vikt i guld, idag kan man köpa en ny fin läderkula på Statoil om man vill.

Men mitt i mitt sökande efter pärmar och papper för att få fram så mycket information om vår långa historia hittar jag i en gammal låda ett par gamla målvaktskydd och ett par fotbollsskor. Kanske hade Olle Johansson på sig de nyputsade och fina skorna tillsammans med knäskydden i Ljungskile någon gång under 1939, jag vet inte. Men i lådan fanns också en gammal, sliten boll, en läderkula utan luft och utan märkning. Är det bollen som försvann en tidig morgon när A-laget skulle träna fotboll i Talbo som jag har i mina händer? Troligen är det inte den bollen men det hade varit en rolig tanke om det var eller är den bollen, riktigt säker kan man inte vara.

Idag finns det hur många bollar som helst inne i bollförrådet, man kan köpa en boll för kaffepengar idag, det kostar nästan mer

att pumpa upp bollen om den tappar luften än att åka till Statoil och köpa en ny boll, då är den säkert gjord av barnarbetare ifrån Pakistan men den är i alla fall billig. På 1940-talet kostade en liter mjölk ungefär 50 öre, om prisökningen varit samma för en boll av bättre kvalitet kostade den ungefär 20 kronor, vilket var mycket pengar för en förening på den tiden.

Jag har efter fem år som tränare i klubben inte fått nog av fotboll och ser mig själv i en tränarroll under många år framöver. Mina föreningslivserfarenheter innan ÖIK var inte så många men jag känner verkligen för vår underbara förening och de underbara människor som finns i den.

Man kan verkligen känna för hur engagemang sprids i hela föreningen och för mig stämmer verkligen de gamla klyschorna, "Engagemang föder engagemang" och "ge mera och du får mera".

Våra nya ledord och vision har för mig fått en ny betydelse.

ÖIK – Öppna, Inspirerande och Kul.

*Magnus Soovik,
tränare P00/01*



FOTO: PRIVAT ÖIK

JÄRNGÄNG. Tre tunga pelare i ÖIK:s historia.

ÖDSMÅLS A-LAG – MED EN

■ Ronny Fredriksson –
Tränaren som aldrig åkt ur en serie.

Den snart 64-årige tränaren i Ödsmåls IK har inga planer på att ta det lugnare, han blir lika besviken vid en förlust idag som för 30 år sedan. Han brinner för fotboll och har sin egen uppfattning av hur man ska spela fotboll, den kanske inte skiljer sig från andras men han har vissa bestämda åsikter. Att han tog över ÖIK efter det att han tränat Bosna och fört upp dem från division 6 till division 4 är egentligen ren tur. Han pratade med sin son som idag är tränare i Lilla Edet om vad han skulle göra, han tyckte att han gjort vad han kunnat med Bosna. Sonen Christian ringde upp Robert Ivarsson som han kände sedan innan och efter några träffar mellan Robert och Ronny var saken klar.

Efter vissa omjusteringar och lag som drog sig ur fick ÖIK en gratisplats i femman direkt.

– Nej, det var inte bra, var det första Ronny sa om uppflyttningen, han trodde inte att de var mogna för det. Det slutade med en fjärdeplats första säsongen.

Andra året som han tränade ÖIK slutade de på andra plats och avancerade upp till division 4, nu väntas derby mellan både SIF och Vallen. Hur säsongen kommer sluta? Inte med nedflyttning i alla fall för det är en sak som han inte har lyckats med, genom alla år som tränare har han inte lyckats åka ur serien någon gång. Enligt honom själv som alltid är optimistisk så kommer ÖIK att etablera sig i fyran, vi har breddat laget så vi är inte lika känsliga för skador i år som tidigare berättar han om utsikterna inför årets säsong.

HISTORIENS BÖRJAN

Fotbollskarriären började i Mellerud men det kunde lika gärna ha blivit bordtennis, han blev 9:a i SM, men fotbollen hade en större dragningskraft på honom.

– Jag har alltid haft en boll med mig i någon form, säger Ronny om hur han började med fotboll.

Efter Mellerud blev det spel i ÖIS under en kort period även om det snart blev Mellerud igen, han är kanske lite besviken idag att han inte gav sig själv chansen på riktigt i ÖIS. När han avslutade sin karriär som spelare var det nog ingen i Mellerud som trodde att han skulle bli tränare, utbildningar skulle han inte heller gå, han visste nog hur man spelade fotboll. Men efter det att en kollega i Mellerud fick med honom på en utbildning var det kört, nu har han gått nästan alla utbildningar som finns. Han har hamnat i hetsiga diskussioner med bland andra Lars "Laban" Arnesson om hur man ska spela fotboll, att stå på sig och lita på sin syn på fotboll är signifikativt med Ronny, det spelar ingen roll om det är en före detta förbundskapten som sitter på andra sidan. På fortbildningsutbildningarna har han haft både Sverre, Laban, Tord Grip, Lars Lagerbäck och Roy Hodgson så han vet vad han pratar om och när han börjar prata fotboll och hur han vill att det ska spelas så lyssnar alla spelarna i ÖIK.

– Det finns inget facit på hur man ska spela fotboll, då hade jag beställt det med en gång, säger Ronny om sin uppfattning om hur han tycker man ska spela fotboll.

OM ÖDSMÅLS IK

Han är väldigt nöjd med sin tid i Ödsmål hittills och ångrar inte en sekund att han accepterade jobbet som tränare som han nu är inne på sin tredje säsong med. Han trivs hur bra som helst.

– Jag har aldrig tränat ett lag med så fantastiska killar, de är nästan för snälla, inga konflikter alls, säger Ronny om sina spelare.

Han har alltid som mål att göra laget så bra som möjligt och att få ut så mycket som möjligt av respektive lag. Om det finns obegränsat med pengar köper man en spelare med de rätta egenskaperna, annars får man ändra på spelaren så han passar in i Ronnys sätt att tänka och spela fotboll.

– Hade jag fått välja ett lag att träna är det nog Barcelona men det kommer aldrig att hända, säger Ronny med ett skratt om frågan om vilken drömlaget hade varit.

FAKTA OM RONNY

NAMN: Ronny Fredriksson.

ÅLDER: 64 år.

FAMILJ: Fru och två vuxna barn, en av sönerna Christian är också fotbollstränare.

BOR: Uddevalla.

KARRIÄR: Mellerud, ÖIS och Skårhamn som spelare.

Bäckefors, Högsäter, Ed, Trollhättans FK, Strömstad, Karlskrona, Mellerud, Kungshamn, Vänersborg, Svane, Bosna, Vargön och nu Ödsmål IK som tränare.

RONNYS FAVORITER

ROY HODGSON: Min stora förebild, jag har sett honom på träning och varit på utbildning med honom. Finns ingen bättre på att instruera spelare.

JOSÉ MOURINHO: Man måste gilla honom för hans framgångar. Han är kaxig och har karisma det tycker jag om.

GUUS HIDDINK: Han lyckas med alla lag han tränar, då måste han ju vara duktig.

ANNIKA OM RONNY

ENGAGERAD: Alltid förberedd och engagerad på varje träning.

ENTUSIAST: Alltid lika entusiastisk vid varje träning, det smittar.

ENVIS: Han ger sig aldrig, på gott och ont.

GLÖD: Jag blir förvånad över att han kan ha en sådan glöd, träning efter träning, är efter år. Imponerande.



TRÄNARDUO. Ronny Fredriksson har gedigen erfarenhet som tränare. Tillsammans m

■ Magnus Andreasson –
veteran i grönvitt.

Efter snart 30 år i föreningen är lagets kapten en veteran i klubben, han har alltid varit Ödsmål trogen och aldrig spelat för någon annan klubb. Nu är han inne på den nittonde säsongen i A-laget och det har blivit många matcher sedan den första, borta mot Ödeborg. Många har undrat och många har frågat men på frågan om hur länge han ska hålla på finns inget riktigt svar.

– Jag vet inte, det har varit sista säsongen i flera år nu, men det är fortfarande så roligt, säger Magnus som svar på frågan när det är dags att sluta.

Att den grönvita föreningen har en speciell plats i hans hjärta märks på hans stora engagemang i föreningen, han spelar i A-laget, han är senioransvarig och har fingrar med i det mesta i föreningen. En mycket viktig del av både laget och föreningen. Att ledsna på fotboll eller på Ödsmåls IK kommer aldrig att hända honom, hans släkt har varit engagerad i ÖIK sedan många år tillbaka och chansen är stor att vi får se honom föra den traditionen vidare i många år.

– Min äldste son spelar i ÖIK och

min yngsta kommer snart att börja, säger Magnus med en stolt blick.

Många historier finns i honom efter så många år i vårt A-lag, frågan är om det finns någon annan i klubben som spelat så många matcher i den gröna vita tröjan. Har han inte spelat flest matcher i den gröna vita tröjan är han en av de få som aldrig spelat i någon annan.

Han ser fram emot säsongen och alla derbyn mot bland andra Vallen och SIF och på frågan om vad han tror ÖIK slutar i tabellen kommer det ganska snabbt.

– Vi kommer femma, säger Magnus med ett självsäkert leende.

Vad betyder ÖIK för dig?

– Har alltid betytt gemenskap för mig. Alltid haft kul. Alla har haft en delaktighet och velat ge. Vi är en förening i utveckling och alla kan spela fotboll på sin nivå.

Vart är ÖIK om fem år?

– Som förening är vi större, dels på antalet utövare, men framför allt fler som engagerar sig. Som ser hur roligt det verkligen är. Vi har ett lag i varje årskull och alla strävar efter att någon gång få spela i A-laget.

Var spelar vi fotboll?

– Jag hoppas att vi spelar kvar i Berg, men jag tror inte det. Perfekt att ha en fotbollsplan mitt inne i bostadsområdet.

SVÅRSLAGEN TRÄNARDUO



ed Annika Åberg tränar de ÖIK:s A-lag.

■ ■ Annika Åberg – klubbens ordförande som sadlade om till A-lagstränare.

När familjen flyttade till Ödsmål från Stenungsund började Annika spela fotboll i ÖIK, som tolvåring i Ödsmåls flicklag. Familjen byggde huset som ligger på Stengodsvägen 1. Hela familjen var på något vis involverad i ÖIK, hon och hennes syster spelade fotboll och mamma var kassör. Fotbollsspelet höll på fram till det att hon blev 19 år och flyttade till Göteborg för att arbeta som sjuksyster, en erfarenhet som kommer väl till pass i dagens befattning som tränare för A-laget.

När hon sedan fick egna barn drog flyttlassen från Göteborg tillbaka till Ödsmål igen och efter några år var hon tillbaka i klubben igen. Till en början med att hjälpa små barngrupper som tränare tillsammans med barnen, barnens pappa spelade i A-laget. Då fanns inga tankar att en gång stå som tränare för A-laget.

ÖKAT ENGAGEMANG

När engagemanget ökade blev det snabbt uppdrag i styrelsen och under större delen av 90-talet var hon klubbens ordförande. Med andra ord den första ordförande som bott i huset på Stengodsvägen 1, Andreas Boquist med familj är det som idag bor i det huset.

År 1998 tröttnade hon dock på förningsuppdraget och gav sig in i kommunpolitiken och höll fast vid det i två mandatperioder. Ett beslut hon tog redan från början att det skulle vara så länge.

– Jag kanske återvänder till politiken men två mandatperioder kändes som det räckte, säger Annika om sitt politiska uppdrag.

Innan damlaget lades ner så var hon med och hjälpte till där som tränare, samtidigt som hon hjälpte Tommy med att träna P92. Erfarenhet som tränare och erfarenhet som spelare och ledare är ingenting som saknas hos Annika. När hon

hjälpte till med damlaget började hon med att utbilda sig till tränare då utan tanke på att en gång ta över herrlaget i Ödsmål.

ASSISTERANDE TRÄNARE

I januari 2008 frågade dåvarande senioransvarige Robert Ivarsson om hon ville bli assisterande tränare till den nya tränaren för A-laget, Ronny Fredriksson. Första året efter en gratisplats i division fem slutade ÖIK på femte plats och andra året slutade med en andra plats och avancemang till division fyra.

– Ett beslut jag inte ångrar idag, säger Annika om det beslutet att bli assisterande tränare.

Hennes människokänedom och engagemang hjälper henne i den mansdominerade världen hon gett sig in i. Att komma som kvinnlig tränare till ett manligt fotbollslag ställer höga krav på en, man måste bevisa sig själv på ett annat sätt än om det varit en man. Det har hon överträffat, spelar ingen roll vem i laget man frågar alla svara med samma stämning. Annika och Ronny är rätt team att leda Ödsmåls A-lag mot en ljus framtid.

Annika om kommande säsong:

– Vi ska etablera oss i division fyra, vi kommer sluta i mitten av serien.

Annika om årets trupp av ÖIK:

– Vi har några nya spelare och bara tappat en. Vi har inte spetsat till truppen men vi har breddat den så vi är inte lika känsliga för skador. Våra juniorer har utvecklats enormt mycket.

FAKTA OM ANNIKA

NAMN: Annika Åberg.

ÅLDER: 43 år.

FAMILJ: Två barn, Andreas och Emma

BOR: Stenungsund.

KARRIÄR: Spelat i ÖIK sedan barnsben.

Suttit i styrelsen, ordförande.

DET VISSTE DU INTE OM ANNIKA:

Hon har licens för att köra folktrace men det har bara blivit en tävling hittills i den karriären.

FAKTA OM MAGNUS

NAMN: Magnus Andreasson.

ÅLDER: 35 år.

FAMILJ: Sambo Maria och två barn, David 7 år och Anton 3 år.

BOR: Ödsmål.

KARRIÄR: Alltid spelat i ÖIK.

FAVORITLAG: BLÅVITTT.

FAVORITSPELARE: Håkan Mild.

DET VISSTE DU INTE OM MAGNUS: Är en riktig hejare på att spela piano.

MAGNUS OM ANNIKA

DOER: Får saker och ting gjorda.

MÄNNISKOKÄNNARE: En otrolig förmåga att få fram det bästa ur sina medmänniskor.

TUFF / KAXIG: Att slå sig in som tränare i en mansvärld och göra det så bra, då måste man vara både riktigt tuff och riktigt kaxig.

RONNY OM MAGNUS

BÄST: Bättre lagkapten har jag aldrig haft.

FANTASTISK: Både som spelare på planen och som människa.

BÄTTRE ÄN DIVISION 4: Han har de kvaliteter som behövs för att kunna bli betydligt bättre än division 4.



MAGNUS OM RONNY

ENVETEN: Han har sin fotbollsbild klar framför sig, beundransvärt.

FÖRMÅGA: Att alltid kunna säga vad som helst till vem som helst.

VINNARSKALLE: Han är en vinnare av guds nåde, han vill verkligen inte förlora.

ANNIKA OM MAGNUS

STYRKA: Hans fysiska styrka på planen.

LEDARE: En sann ledare på planen.



OM SAMARBETET MED RONNY

NÄRVARO: Någon av oss är alltid på plats.

KOMPETTERANDE: Vi kompletterar varandra på ett mycket bra sätt.

LOJALITET: Vi är väldigt lojala i vårt samarbete med och mot varandra.

MÅLMEDVETNA: Vi är båda mycket målmedvetna och vinnarbenägna.

RONNY: Är mer för helheten.

ANNIKA: Är mer för detaljerna.

RONNY OM ANNIKA

NOGGRANN: Lämnar ingenting åt slumpen eller o gjort.

LOJAL: Mot laget, föreningen och sig själv.

SPELIDÉ: Villig att lära sig fotboll och går stenhårt in för att lära sig vår spelidé.

SANNINGEN OM ALLA

■ En av de största anledningarna till att det går att spela fotboll i Ödsmål idag är den före detta ordföranden Ingvar Johansson. Ett gediget arbete med att övertyga kommunen att de måste bygga en ny fotbollsplan i Ödsmål.

BAKGRUND TILL GAMLA PLANEN

När Ödsmåls IK grundades 1939 fick man hyra ett område som skulle användas till idrott av hemmansägare Anton Andersson i Talbo. Ett område på 70x100 meter och till en hyra av 50 kronor per år, avtalet undertecknades den 3/3 1939 och en ny fotbollsklubb var född.

Fram till av femtioalet spelades det fotboll i Talbo innan planen flyttades ner till Ekenäs, ungefär där skolan ligger idag. Denna plan var svår att få spelduglig och mycket arbete lades ner innan varje match för att få bort eventuellt vatten och för att klippa ner det höga gräset, givetvis gjordes allt av helt ideella krafter.

PLANEN VID GAMLA BEROL KEMI

ÖIK arbetade hårt för att få en ny plan men bristen på pengar gjorde arbetet svårt. När den nya skolan, Jordhammarskolan, byggdes i Ödsmål och behövde en idrottsplan kunde drömmen om ny plan förverkligas. Ett avtal tecknades mellan Göteborgs och Bohusläns hushållningssällskap och Stenungsunds kommun att under en tid av 49 år upplåta mark om ungefär ett hektar till idrottsplats i Ödsmål. Avtalet sa att en ny fotbollsplan skulle anläggas av kommunen till Ödsmåls IK, skolan i Jordhammar skulle också få tillgång till planen. Avtalet som tecknades den 28 september 1954 skulle gälla i 49 år, alltså fram till år 2003. Sällskapet upplät det överenskomna området kostnadsfritt mot villkor att kommunen skulle hålla området i ett snyggt och ordentligt skick. Den nya planen byggdes på jordhammars mark uppe vid nuvarande Perstorp Oxo som då



KONTRAKT. Det första kontraktet på hyra av planen i Talbo.

hette Berol Kemi AB. Enligt beräkningar kostade byggnationen av den nya planen ungefär 15,000 kronor och planen var färdig för spel sent under hösten 1954.

Här huserade Ödsmål under närmare 20 år fram till 1974 när Stenungsunds Kommun i sin iver att bygga ut industrierna i Stenungsund sålde marken till Berol Kemi. Detta gjordes helt utan att säga till eller meddela Ödsmåls IK, helt plötsligt gällde inte avtalet mellan sällskapet, kommunen och ÖIK längre. Nu hade ÖIK ingen fotbollsplan längre.

Det tog ett tag innan avtalet mellan Stenungsunds Kommun och Berol Kemi kunde undertecknas men den 16 juli 1975

undertecknades avtalet och kommunen fick nästan 2 400 000 kronor. Huruvida det undertecknades avtalet som gällde fram till 2003 bara kunde förbises har inte gått att få ett riktigt svar på. Den frågan hamnade i både Göteborgs-Posten och Bohusläningen under 1975 och en mycket engagerad styrelse från ÖIK jagade kommunen för att få en ny plan byggd.

NYA ÖDSMÅLS IDROTTSPLATS

För att få kommunen att betala för en ny fotbollsplan krävdes ett gediget arbete, representanter från ÖIK: styrelse med Ingvar Johansson i spetsen tryckte på ordentligt.

Det hölls många diskussioner mellan ÖIK på ena sidan och kommunen och Berol Kemi på andra sidan. Många möten hölls men man kom inte fram till någonting. ÖIK hade hjälp av Christer Bengtsson som skrev upp allting som man kom överens om, representanterna från kommunen skrev inte upp någonting. Om inte Christer gjort det hade vi kanske inte haft någon plan alls idag. Vid ett möte en torsdag, sa Berol att imorgon kommer vi börja spränga.

– Christer Bengtsson reste sig upp under mötet och sa, om ni börjar spränga går jag in och blir överförmyndare, säger Ingvar Johansson med ett belåtet skratt.

Detta fick kommunen att agera på allvar och man fick snabbt fram en ny lösning och planerna på Ödsmåls Idrottsplats i Bergsområdet kunde ta sin början. En händelse som fick stort utrymme i pressen och alla var på Ödsmåls sida som bara stred för att få sin fotbollsplan tillbaka. Man skyllde på att man inte hade några pengar att bygga en ny plan, trots att man



URKLIPP. Artikel från G-P publicerad 1975.

sålt marken till Berol Kemi för över två miljoner. De fick inte dessa pengar förrän ett år senare men det måste vetas om att de kommer.

Arbetet med den nya planen påbörjades och i juli 1974 invigdes den nya planen med nytt klubbhus och omklädningsrum med bastu. Arbetet med planen har vi Ingvar Johansson och Christer Bengtsson att tacka för även om det var kommunen som gjorde arbetet och som betalade ut de pengar det kostade att göra planen. Den lilla parkeringen precis utanför grindarna, det gamla klubbhuset med omklädningsrum och gräsplanen kostade Stenungsunds kommun 257,000 kronor.

GRUSPLANEN

Under slutet av 1970-talet togs ett beslut att bygga en grusplan bredvid gräsplanen för att ha någonstans att träna när man inte kunde beträda gräsplanen. Under våren 1980 efter ett gediget arbete av i första hand Ingvar Johansson och Lennart Granstedt stod planen klar med belysning och allt. Föran början skulle denna plan vara grus för att i ett senare skede beläggas med gräs, detta beslut togs på ett årsmöte 1977, än idag finns planen kvar men inget gräs finns att skåda på den, men det kanske kommer.

Ett nyttjandeavtal skrevs på mellan ÖIK och kommunen om att ÖIK fick nyttjanderätt av planerna och parkeringarna invid Ödsmåls Idrottsplats.

Vid byggandet av grusplanen lades det ner ett otroligt arbete med att iordningställa planen med allt vad underarbete och dränering heter. Den matjord som fanns där grusplanen ligger såldes och grus och makadam köptes in istället. Stora dräneringsrör köptes in till billig pris från Ingvar Johanssons dåvarande arbetsgivare Skanska. Mest beundransvärt av allt är den tid som lades ner av de ansvariga för hela grusplansbygget, Ingvar Johansson och Lennart Granstedt, utan deras villkorslösa engagemang hade vi inte haft varken gräsplan eller grusplan idag.

– Jag gick en hel semester och grejade med grusplanen, eftersom jag var



URKLIPP. Artikel från G-P publicerad under 1975.

ÖIK:S FOTBOLLSPLANER

ansvarig för hela projektet gick mycket av min tid till det, säger Ingvar Johansson som inte ångrar sitt engagemang i klubben.

ELLJUSSPÅRET

Under tidiga 1970-talet föddes en dröm om att ha ett eget spår där man på vintern åkte skidor och där man på sommaren sprang. Vid mörker skulle det lysas upp

Stenungsund men den var för dålig så en ny var tvungen att köpas in.

Kommunen kunde inte ställa upp med pengar och klubben hade inte de pengar som behövdes. Det fanns ingen annan utväg att göra än att ta ett privatlån till ny ljusslinga, låntagare och borgenärer var, Lasse Berntsson, Ingvar Johansson, Lennart Granstedt, Göran Andreasson, Martin Friberg, Jan Fridén och Sven Samuelsson.

Så i oktober 1983 kunde man tända elljusspåret för första gången, och senare blev Fritidskontoret på Stenungsunds kommun mer positivt inställda och betalade lånet. Under 2007 byttes en del stolpar, kablar och armaturer ut som bekostades av Fritidskontoret. Att vi än idag har ett elljusspår kan vi tacka Sven Samuelsson för som lagt ner ett fantastiskt arbete från första början och som fortfarande håller spåret öppet. Så har man en dröm och tillräckligt med engagerade medlemmar kan man nå hur långt som helst, se bara på dessa herrar och vårt fina elljusspår. Sven Samuelsson gör skidspår de vintrar som det finns snö, det gör han med en skoter som han köpt till ett mycket förmånligt pris av Ingvar Johansson.

– Allt för ÖIK, ingenting för egen vinning, säger Ingvar Johansson om sitt engagemang i föreningen.

och på senare år. Alla de som var med från början sitter idag på ett eget moln och kan se ner på alla ungdomar som springer runt på fotbollsplanen och kan lugnt tänka "Det där var jag med och grundade". Det enda vi som är kvar kan göra är att säga Tack till alla som lagt ner er tid och engagemang och föra deras anda vidare så att vi även i framtiden har en fotbollsklubb i Ödsmål.

ÖIK I MASSMEDIA

Samtliga tidningar i regionen skrev om hur kommunen i Stenungsund körde över den lilla fotbollklubben i Ödsmål. Planen som såldes 28 år innan gällande avtal slutade gälla. Reaktionerna var starka och många från både Ödsmåls IK och från de boende i och runt det lilla samhället. Alla ville ha kvar sin plan och kommunen fick både bitande och kraftig kritik för sitt handlande.

ÖIK med dåvarande ordföranden Ingvar Johansson i spetsen engagerade sig i frågan och fick till slut kommunen att göra det enda rätta och bygga en ny plan.

– I det stora hela har kommunen skött sig bra till slut, men det har tagit mycket tid, säger Ingvar Johansson om kommunens agerande.

Han syftar på det som hände efter byggandet av den nya planen i Berg.



URKLIPP. Artikel från G-P publicerad 1975.

av inte bara flitens lampa utan även av elljuslampor. Genom en gedigen påverkan av kommunpolitikerna under slutet av 1970-talet men klubben fick inget gehör. Men till slut efter gemensamma krafter i ÖIK så kunde man enas om en sträckning av spåret där alla parter kunde samsas, markägare, kommun och ÖIK skrevs ett nyttjandeaftal.

Spåret skulle gå över helt orörd mark och krävde en hel del arbete innan det var ens i närheten av klart. Markplaneringen gjordes i första hand av Jens Larsson, gruset sponsrades till stor del av Axel Andersson i Talbo.

Vägrör och många transporter sponsrades av Lasse Berntsson på Ödsmåls Trä. De hål som behövdes för att sätta upp de hundra stolparna grävdes helt och hållet för hand av frivilliga i ÖIK. Man fick en gammal elljusslinga från Doteröd inne i

VÅRT NYA FINA KLUBBHUS

Under 2009 kunde vi börja använda vårt nya klubbhus på allvar. Ett nytt klubbhus med en yta av hela 200 kvadratmeter som nu står på plats och klart att använda tack vare några av klubbens riktiga eldsjälar. Att det nu står på plats är en stor bedrift och all heder till gruppen som i första hand består av: Magnus Kulldorf, Lars Strandberg, Per Jacobsson, Nisse Bengtsson och Ingela Rudolfsson. Många fler i klubben har varit med och gjort projektet möjligt och vi ska som förening vara mycket stolta över att vi klarat av det. Nu står det på plats och vi har redan haft en avslutning inne i den stora lokalen, fantastiskt. Förhoppningsvis kommer vi att ha många avslutningar i den nya ÖIK-gården.

Det finns många andra som borde nämnas som på ett eller annat sätt gjort massor för klubben genom åren, både från början



URKLIPP. Artikel från GT, publicerad 1975.



URKLIPP. Artikel från GT publicerad 10/10 1975.



NYA KLUBBHuset. Gräsplanen, nya klubbhuset (ÖIK-gården) omklädningsrummen på Ödsmåls Idrottsplats.

ÖIK-DAGEN 2009

■ Dagen för alla medlemmar, föräldrar, syskon och kompisar i Ödsmåls IK.

Varje år samlas alla ÖIK:are till en dag att se fram emot. Ledare, ungdomar, A-lagspelare, dam-lagspelare, tjejer, killar, föräldrar och syskon alla är välkomna. Lag blandas mellan alla och sedan är det fotboll för hela slanten. Först är det gruppspel och vi lottar vilka lag som spelar i respektive grupp, beroende på hur många vi är blir det olika många grupper.

Vid sidan av ordnas det fullt med aktiviteter för alla, vi har bollkastning, lotterier, fika, grillning och framför allt gemenskap. Alla hejar fram lagen och det är inga sura minner, kanske på de som förlorar men en sådan här dag är alla vinnare.

Efter gruppspel är det dags för slutspel, återigen beroende på hur många lag som spelar så blir det olika antal finaler. När alla kvalfinaler är spelade återstår bara finalen om vem som vinner den fina pokalen och den stora äran. Två lag kämpar

om vem som ska vinna, alla andra står vid sidan av och hejar på, oberoende av vilket lag som vinner har alla lika roligt.

Att se alla engagerade föräldrar, ledare och ungdomar samlas för att ha kul och spela fotboll under en dag är mycket inspirerande för alla. Vill man inte spela fotboll finns det andra aktiviteter att ägna sig åt, eller varför inte ta en fika tillsammans med alla andra Öppna, Inspirerande och Kuliga ÖIK:are som samlats runt fotbollsplanen denna dag. En oförglömlig dag för alla, stora som små.

Detta är en årligen återkommande aktivitet och under 2010 är den dagen planerad till den 29 augusti, planera in detta redan idag. Mera info och anmälan kommer att komma ut senare.

ÖIK-dagen 2010 är planerad till 29/8 boka in den dagen redan nu.



JULMARKNADEN

■ Ingen vill tänka på snö, eller lukten av pepparkakor, glögg och lussekatter nu. Nu väntar vår och sommar men i mörka december återkommer den årliga julmarknaden på ÖIK-gården.

På vår julmarknad kan du köpa fina julgranar, inbjudna lokala slöjdare säljer sina fina kreationer av alla de slag. I ena hörnet av vår fina ÖIK-gård står vårt järngång och bakar tunnbröd. Brödet säljs sedan mot beställning i cafeteria, du får med dig helt nybakat och varmt bröd. Vill du inte ha med det hem säljs färdiga mackor du kan ta till kaffet.

Detta är ett jättebra sätt att dels stödja klubben med pengar och dels köpa julgran lokalt utan att behöva frakta hem den med bil, gå bara ner och handla den. Vill du inte köpa någonting finns det lotterier och andra tävlingar man kan medverka i.

Det finns både kaffe och kaka för dem som inte vill ha glögg. En härlig gemenskap

kan också utlovas och alla är där för en enda sak: ÖIK.

Vi är Öppna
Vi är Inspirerande
Vi är Kul

Kom till vår julmarknad så får du se själv. Den återkommer i början av december 2010 så håll utkik på vår hemsida efter det rätta datumet.

Hittar du ingenting att köpa kommer du att hitta massor av engagerade människor och en härlig gemenskap. Vem vet, kanske tomten kommer på besök, man kan aldrig veta.

Välkommen till ÖIK gården i december för en oförglömlig dag tillsammans med alla vänner i ÖIK.



ÖIK BEHÖVER DIG

■ Ingen kan göra allt men alla kan göra något och vi behöver dig, för hjälpa till att stötta barn och ungdomar i Ödsmål.

Vår verksamhet syftar till att göra idrotten tillgänglig för alla och aktivt bidra till samhällsnyttiga värderingar och ge ett bättre, roligare och friskare liv. Vår huvudverksamhet är fotboll. Vad vill och kan du bidra med?

Just nu söker vi engagerade personer som vill bidra ideellt till Ödsmåls och ÖIK's utveckling.

- Vi söker personer i alla åldrar och du behöver inte ha tidigare relation till föreningen.

- Vi behöver flera aktiva ungdomar i våra olika lag, alla är välkomna.

- Vi behöver hjälp med att ta hand om våra fantastiska ungdomar.

- Vi behöver hjälp med att sköta om vår anläggning.

- Vi behöver hjälp med att sköta uppgifter runt vår seniorverksamhet.

- Vi behöver hjälp med vår sponsorverksamhet, har du många kontakter eller bara vill hjälpa till är du välkommen.

- Vi behöver hjälp i vår caféteriverksamhet.

Vi behöver dig, har du möjlighet att hjälpa till kontakta Andreas Boquist 0303-37 47 52 eller på andreas.boquist@saljutvecklarna.se Vi hoppas få se just dig hjälpa oss!



ÖIK ACADEMY – MORGONDAGENS STJÄRNOR

Fotbollsskolan utvecklar dig som spelare



■ Hela ungdomssektionen i Ödsmål grundar sig på förutom våra ledstjärnor, Öppna, Inspirerande, Kul även på devisen att alla ska få vara med. Det gäller våra satsningar på ungdomarna genom ÖIK-dagen där vi blandar ihop lagen och åldrar från de allra minsta hela vägen upp till A-lagsspelare och vuxna, och spelar mot varandra. Samma sak gäller även för vår fotbollsskola eller ÖIK Academy som vi kallar den.

Vi vill fostra framtidens fotbollsspelare i Ödsmål med att bli en bättre fotbollsspelare både på planen och utanför planen. Vårt engagemang slutar inte när domaren blåser av matchen eller när träningen en småkall tisdagseftermiddag är slut. Vi vill genom våra engagerade och utbildade tränare och ledare för spelare och förening vidare mot nya mål i framtiden. Och vår fotbollsskola är ett sätt att nå det målet.

Under 2009 hade vi många nya fotbollsspelare som testade på att spela fotboll för första gången, vi hade också många flickor som kom och var med vilket vi tycker är extra roligt. Det var fullt av förväntansfulla ungdomar som bara väntar på att få ta del av de fotbollskunskaper våra kunniga och engagerade ledare stod beredda att lära ut. Pojkar och flickor blandas för att få en så spridd grupp som möjligt, spelövningar

blandas med lekar och tvåmålsspel, allt för att det ska passa alla ungdomar. Under de senaste åren har det varit hundratals barn mellan åtta och tretton år som varit med under antingen två eller tre dagar åt gången för att spela fotboll och umgästs med sina fotbollsvänner. Vi samarbetar under fotbollsskolan nära med fritidsavdelningen på Ekenässkolan och våra ledare har hämtat de barn som går på fritids så att de kunnat

vara med på fotbollsskolan, när fotbollsskolan slutat har ledarna sett till att de barn som ska ner till fritids igen kommit dit i säkert sällskap.

Årets fotbollsskola kommer att vara ungefär i samma upplägg som förra året, varför byta ut ett vinnande koncept. Våra engagerade och kunniga ledare kommer att ta hand om barnen och ungdomarna på absolut bästa sätt med lekar, spel och övningar.

Vill du ha mera information om fotbollsskolan så tveka inte att ta kontakt med Andreas Boquist, andreas.boquist@saljutvecklarna.se.

Vi vill ha flera fotbollsspelare i Ödsmål, kanske är du framtidens nästa stjärna i Ödsmåls IK.

FOTBOLLSSKOLAN 2010 ÖIK ACADEMY

Åldrar: 8-14 år

Plats: Ödsmåls Idrottsplats

När: 16-18 juni, 09.00 - 15.00

Pris: 550 kronor

Anmälan: www.öik.nu

Tröja, vattenflaska och en boll ingår. Mellanmål och Lunch varje dag. En kul upplevelse och överraskningar utlovas.

FOTBOLLSSKOLAN 2010 ÖIK ACADEMY JUNIOR

Åldrar: 5-7 år

Plats: Ödsmåls Idrottsplats

När: 21 augusti 09.30 - 14.30

Pris: 295 kronor

Anmälan: www.öik.nu

Tröja, vattenflaska och en boll ingår. Lunch, fika och godis. En kul upplevelse och överraskning utlovas.

Vill du ha bilder till ditt företag?
Vill du ha bilder på ditt bröllop?
Vill du ha bilder på din familj?
Vill du att text och bild ska skapa harmoni på din hemsida?
Jag fotograferar eller skriver på dina villkor.



Kontakta mig för mera information:

Soovik BILD och TEXT
Magnus Soovik • magnus@soovik.se
076-776 39 90 • www.soovik.se

FRAMTIDEN FÖR ÖDSMÅLS IK – VÅRA UNGDOMSLAG

■ Framtiden för alla föreningar är ungdomsverksamheten och ÖIK är inget undantag.

Vi satsar otroligt mycket energi och pengar på vår ungdomsverksamhet. Vi utbildar våra engagerade ledare helt i riktning med vår gröna tråd. Vi engagerar föräldrar i lagen för att dels få in flera personer att hjälpa till och dels för att det blir en större trygghet för barnen.

I de yngre åldrarna är det mycket lek som står på programmet och att lära sig fungera tillsammans med andra, sedan kommer grunderna i att spela fotboll.

I Ödsmåls ungdomslag får alla som vill vara med, om det skulle bli för många kommer laget att delas i två men ingen kommer nekas att vara med och spela fotboll i ÖIK. Vill ungdomar vara delaktiga i ÖIK och lära sig spela fotboll ska de få göra det.

Vi har vår årliga fotbollsskola som föder intresse hos nya spelare eller väcker ett kanske dalande intresse hos redan anmälda spelare i ÖIK. Vi möter framtiden för våra ungdomar med stor tillförsikt och med ett stort engagemang. Du behöver inte bo i Ödsål för att vara välkommen i vår gemenskap, vår förening är öppen för alla.



JOAKIM HANSEN

Ungdomsansvarig och ledare för PF 02/03. Tränare i ÖIK sedan 2008 då sonen Filip ville börja spela fotboll. Karriären tog sin början i Munkedal som fotbollsspelande åttaåring, fortsatte via IK Rössö och Lindesnäs tills tränarkarriären för knattar tog vid i ÖIK.

VART ÄR ÖIK OM FEM ÅR?

– Vi har ett lag i varje årskull.

DET VISSTE DU INTE OM JOAKIM:

Har sprungit 24 timmars i Trollhättan 110256 meter på 24 timmar.

KONTAKTPERSONER

P 95-97

Jonas Hansson, 0706-64 30 64,
hanssonjonas@live.se
Ingemar Svensson, 0303-693 07,
0705-86 60 82, freijsson@telia.com

P 98-99

Jimmy Sundberg, 0303-892 98,
0704-19 08 82, jimmy.sundberg@telia.com
Jonny Johansson, 0303-77 51 75,
0702-47 75 69, kalltorp@telia.com

F 98-01

Mattias Wahlbom, 0303-77 36 26,
0739-47 14 20,
mattias.wahlbom@stenungsund.se
Kickan Johansson, 0303-77 37 56,
0737-05 17 50,
kickan.johansson@ekenas.stenungsund.se

P 00-01

Magnus Soovik, 0303-77 39 90
076-776 39 90, magnus@soovik.se
Daniel Frick, 0303-77 32 37,
0708-46 74 25, daniel.frick@spray.se

P/F 02-03

Joakim Hansen, 0303-892 02,
0761-26 00 98, joakim.hansen@spray.se
Thomas Hedén, 0303-77 01 78,
0703-75 12 84, thomasheden@gmail.com

P/F 04-05

Jonas Nielsen, 0303-829 14,
0706 -95 15 17, jonas.nielsson@vingael.se
Joakim Svernhamar, 0303-77 32 73,
0709-62 13 66, jsvernhamar@hotmail.com



KORT INFO OM ÖDSMÅLS IK

KONTAKTUPPGIFTER

Ödsmåls IK - Fotboll
Apleröd 11123
444 96 Ödsål

Hemsida: www.öik.nu

Telefon: 0303-892 24 / 0303-37 47 52

Mail: andreas.boquist@saljutvecklarna.se

Ingen kan göra allt men alla kan göra något, ÖIK behöver dig. Hör av dig till oss om du vill engagera dig i framtidens fotbollsklubb.

För mera information hör av dig till ÖIK så berättar vi mer om oss.

Vi är vad vi heter:

Öppna - Inspirerande - Kul.

Bildades 1939.

Hyra ÖIK gården:

Du vet väl att du kan hyra ÖIK gården. Vår nya föreningslokal om 200 kvm är perfekt för mötet, aktiviteten, festen eller barnkalaset. Kontakta Lena Rohlen för mer information 0707-91 10 30.
lena.rohlen@yahoo.se

STYRELSEN 2010

Ordförande:

Andreas Boquist
tel bost 0303-892 24
arbete/mobil 0303-37 47 52
andreas.boquist@saljutvecklarna.se

Vice ordförande:

Lena Rohlén
tel 0303 -77 37 86
mobil 0707-91 10 30
lena.rohlen@yahoo.se

Sekreterare:

Johanna Bergner
tel 0303-891 58
mobil 0733-84 07 60
johanna.bergner@gmail.com

Kassör:

Malin Bovin
tel 0303-77 37 42
malin.bovin@stenungsund.se

Ekonomi:

Annika Folkesson
annika.folkesson@perstorp.se



Senioransvarig:

Magnus Andreasson
tel bost 0303-77 04 02
arbete/mobil 0739-86 91 23
magnus.andreasson@riksmedia.se

Ungdomsansvarig:

Joakim Hansen
mobil 0761-26 00 98
joakim.hansen@spray.se

Vice ungdomsansvarig:

Carina Karlsson
tel 0303-77 37 57
mobil 0707-67 01 65
carina.karlssonhem@telia.com

Anläggningsansvarig:

Tobias Bovin
tel bost 0303-77 30 22
mobil: 0766-37 81 31